

Stichting oud Lemmer

info@oudlemmer.nl

Emmeloord, Mei 2017

Betreft: onderzoek en publicatie naar interneringskampen

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is inmiddels meer dan 70 jaar geleden dat Nederland bevrijdt werd, en daarmee de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Dit einde betekende het begin van de internering c.q. gevangenschap van vele Nederlanders. Dit omdat zij verdacht werden van collaboratie en andere vormen van politieke onbetrouwbaarheid. Deze mensen werden onder meer in de Noordoostpolder gevangengezet tussen 1945 en 1948.

De reden dat ik u aanschrijf is vanwege het volgende:

Afgelopen jaar werd mij gevraagd een lezing te verzorgen over deze periode. Hierdoor kwam ik te weten dat dit tijdvak en deze geschiedenis niet tot nauwelijks beschreven is.

Juist dit spoorde mij aan om hier een onderzoek naar te doen en hier, als mogelijk, iets over te publiceren.

Ook in uw woonplaats, of de nabije omgeving was een interneringskamp. Graag zou ik willen weten of er wellicht in uw gemeenschap iemand is die hier meer over weet, en/of mogelijk aan dit initiatief wilt mee werken.

U vindt mijn contactgegevens onderaan deze brief. Mochten er vragen zijn, of u wilt meer informatie dan hoor ik dat graag van u.

Alvast hartelijk dank voor uw moeite,



Robert Hofman

Noordoostpolder in Oorlogstijd

E: info@NOPinoorlogstijd.nl

I: www.NOPinoorlogstijd.nl

T: 06-23462302 [gelieve na 18:00]

